



ROBERT VAN LIEFFERINGE

heeft de stem Gods gehoord.

Bezielde met de krachtige genaden van de heilige sacramenten, gelaten, liefdevol, sprak hij het jawoord uit. Offeren wij voor hem onze vrome gebeden.

Zijn geboortedag: 8 mei 1923 te Overboelare.

Zijn sterfdag: 15 september 1974 te Zottegem

Hij heeft zijn langdurige ziekte in stilte gedragen en is een voorbeeld geweest van engelen-geduld.

Hij was een diep kristelijk man die leefde voor vrouw en kinderen.

Nederig van aard, sociaal van aanleg, plichtbewust, heeft hij in alle eenvoud veel mensen met raad en daad bijgestaan.

Nu zal de Heer hem lonen naar verdienste.

Lieve echtgenote, beste kinderen, goede zusters, dank voor de grote toewijding waarmede u mij verzorgd hebt. Het valt u allen pijnlijk doch als God roept moeten wij buigen.

Ik vraag dat alle familieleden met u samen offeren en bidden voor mijn zielezaligheid.

Ten paradijze geleiden u de engelen.



Mevrouw Robert VAN LIEFFERINGE-VAN
DAMME zijn echtgenote

De heer Dirk VAN LIEFFERINGE
Juffrouw Marina VAN LIEFFERINGE

zijn kinderen

Mevrouw René VAN DAMME-D'HOKER
zijn schoonmoeder

De families VAN LIEFFERINGE, VAN DAMME,
DE VISSCHER en D'HOKER

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem