

Jezus zei tot haar « Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ». (Jo. 11.25)



Wil met uw eucharistieviering en uw verzorgd gebed naar de Vader geleiden die ziel van mejuffer

## Victorine Van Liefferinge

dochter van wijlen

Prosper en Eugenie VAN LIERDE

geboren te Schendelbeke op 13 december 1894 en godvruchtig overleden te Deftinge op 28 november 1973, gezalfd en gezegend door de H. Kerk.

Wat is toch het leven van een mens? Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn. Als het morgen is weet gij niet wat de avond u brengen zal, en is de avond daar, wil de dag van morgen niet voor zeker houden.

Nav. Xi.

Daarbij hoeveel dagen zijn niet overladen met ziekten, rampspoed, beproevingen, die ons bewijzen dat wij voor het tijdelijk leven niet geschapen zijn, maar wel voor een ander, een eeuwig dat wij verdienen met God te eren, te erkennen en te beminnen.

Gelukkig daarom de gelovige, die zoals de dierbare overledene, haar leven in de dienst van de Heer weet door te brengen en haar behagen vindt in het gebed, dat haar dan ook de sterkste steun is in last en kommer.

Mijn dierbaren, dankt God met mij om Zijn goedheid en geschonken genaden. Ook u dank ik om uw genegenheid. En onder mijn dierbaren reken ik ook u allen die met mij mijn levensavond hebt gedeeld en die mij liefdevol verzorgd hebt of mij troostend gezelschap hebt gehouden. God zal er u om lonen. Tot weerziens.

---

De families

VAN LIEFFERINGE en VAN LIERDE,

danken u voor uw blijken van medeleven en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem