



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Willy
VAN LIEFFERINGE

echtgenoot van Mevrouw
Juliette D'HAUWERS

Geboren te Zottegem op 16 juni 1942
en godvruchtig overleden na een langdurige ziekte
op 31 maart 1995
gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken.

Voor de vele bliken van genegenheid danken U:

Juliette D'HAUWERS,

Luc en Isabelle

VAN der SPIEGEL-VAN LIEFFERINGE,

Kristel VAN LIEFFERINGE,

Simon VAN der SPIEGEL,

De families VAN LIEFFERINGE, D'HAUWERS,
CARION en BLIKI.

Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht die een mens voortdurend te verwerken heeft zolang hij leeft.

Afscheid nemen van geliefde mensen wil zeggen; aanvaarden wat pijn doet, er doorheen groeien zonder van binnen dood te gaan en een dankbare herinnering overhouden om verder mee te leven.

Veel te vroeg is papa van ons heengegaan. We hadden stilletjes gehoopt hem nog lang in ons midden te mogen hebben.

Hij had nog zoveel dromen, een nieuw huis voor de oude dag, een fijne toekomst met zijn kleinkind, ...

Dierbare echtgenote, kinderen, familie en vrienden; dag en nacht hebt gij mij omringd met uw genegenheid en zorgen en mijn lijden verzacht, te vroeg is mijn heengaan, doch is dit niet het einde maar het begin van een nieuw leven bij God.

Dank voor alles, wij blijven verenigd in het gebed.



*Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.*