

†

Vroom aandenken aan
de heer

ACHIEL VAN LIERDE

echtgenoot van

Jeanne Van Winnendaele

in het licht ontloken te Everbeek op
4 juni 1910 en tot het eeuwig Licht
overgegaan te Opbrakel op 10 augustus
1982 en met een rotsvast geloof
betrouwend, in de Liefde van de
Hemelse Vader.

—
De families

Vanlierde, Vanwinnendaele,

D'Hose en Fostier

danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

Ogen zijn dichtgegaan om het eeuwig
Licht te aanschouwen. Stilte is de
toegang geworden tot het mysterie
van Gods Vaderlijke genegenheid.

In Uw goedheid Heer, bevelen wij alles
wat ons zo innig dierbaar is geweest,
als het stille leven van deze mens.

Wij danken U om deze stoere handen
die ijverig hebben gewrocht in het werk
van uw dagelijkse schepping.

Wij danken U om zijn diep-gelovige
persoonlijkheid, steeds bereid tot
dienstbaarheid.

Wij danken U om dat hart dat zonder
omhaal van woorden zo trouw heeft
liefgehad en midden zorgen en pijn
heropbloede bij zijn kleinkindje.

Wij bidden U Heer, om sterkte en
geloof bij dit tijdelijk afscheid en
vragen om volharding op de weg die
ons allen voorgoed samen brengt in
uw heerlijkheid.