

†

In uw handen Heer,
bevelen wij vertrouwwol
de ziel van mejuffrouw

Adrienne-Emma Vanlierde

geboren te Overboelare op 10 november 1926 en plotseling overleden in het A. Z. te Gent op 14 februari 1982, gesterkt door het Sacrament der zieken.

De families VANLIERDE - DEBILDE
danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

Namis : zondag 14 maart om 9.30 u.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare

Heer, Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord, en als ons huis afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voor goed te wonen. Zo bidden wij in de liturgie voor onze overledenen.

Smeken we daarom met vertrouwen tot de Heer dat Hij onze duurzame overledene, die wij vandaag met zoveel droefheid ten grave dragen, genadig weze, haar vergiffenis schenke voor wat zij misdeed en haar duizendvoudig belone voor het vele schone en goede in haar leven. Moge de Heer van alle leven haar nu opnemen ten eeuwige leven in rust en vrede.

Mijn dierbare broers en zuster, zo graag had ik nog verder bij u mogen zijn. Denk nog dikwijls aan mij in uw vrome gebeden. Ook u allen, beste familie, vrienden en geburen, vraag ik om een goed gebed voor mij.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,

b. v. o.