

« Wees ook bereid opdat de mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht. »



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert VAN LIERDE

echtgenoot van
Mevrouw Alice VAN DEN BERGE,

Oudstrijder 1940 - 1945.

Vereremerk met verschillende
eervolle vermeldingen.

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 12 oktober 1909 en er plotseling overleden
op 1 maart 1990,

Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Goede God

heb dank voor het schoon leven dat U
Albert gegeven hebt, voor zijn jeugd thuis op
de Berendries en voor zijn leven als zorgzaam
echtgenoot en vader.

Als kind van een kroostrijk landbouwers-
gezin heeft Albert van jongsaf zijn werklust
aangeleerd gekregen. Een werklust die hij voor
iedereen ten dienste stelde en die hem zou bij-
blijven tot de laatste ogenblikken van zijn leven.

Hij was een goed en minzaam man, door
velen graag gezien, een sociale figuur die met
iedereen een babbeltje kon slaan.

Dit alles is nu voorbij, plots, op een
ogenblik waarop men het niet verwachtte. Men
kan er alleen maar stil bij worden en bidden :
« God, Gij die van Uw mensen houdt,
neem Albert nu op in Uw Hemels Koninkrijk.
Laat hem daar bij U
voor altijd gelukkig zijn
uitrustend van zijn altijd-bezig-zijn.
Dit vragen wij door Jezus Christus
Uw zoon en onze Heer. Amen.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik
weet het, mijn afscheid is te plots gekomen en
daarom is het voor u ook zo hard. Weet echter
dat we elkaar eens zullen weerzien in de hemel,
waar alle verdriet verandert in vreugde.

Heb dank voor alles en zorg voor elkaar.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Mevrouw Albert Van Lierde - Van den Berge,
kinderen en kleinkinderen,
de families VAN LIERDE, VAN DEN BERGE,
VAN LIERDE, VAN CAENEGEM,
danken U voor uw oprecht medevoelen.

Namis : zaterdag 31 maart 1990 om 8.30 uur.

Drukk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - S.-M.-O.