

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied, dat de Naam des Heren gebenedijd zij!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ALFRED VANLIERDE

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-JUDITH DEBILDE

geboren te Everbeek, de 13 maart 1886 en schielijk overleden te Overboelare, de 30 april 1958, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

O groot geheim van de dood, hoe wel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. Niets is bestendig op de aarde: heden is de mens en morgen komt hij niet te voorschijn.

De dood van een rechtvaardige is het einde van de nacht en 't begin van de dag, de ingang tot de gelukzaligheid!

Hoe gelukkig en verstandig is de mens die in het leven zodanig poogt te zijn, als hij wenst bevonden te worden bij de dood.

Allen, die de geliefde overledene gekend hebben, zullen getuigen dat hij werkzaam, zorgvol en rechtvaardig was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf hij de genegenheid der mensen. In stilte, maar met algehele overgave en geestdrift heeft hij zijn plicht volbracht als mens en als opvoeder.

Bemide Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor uw liefdevolle toewijding en genegenheid gedurende mijn leven, de Heer zal er U mild om belonen, gedenkt mij steeds in uw gebeden. Tot weerziens in het Hiernamaals.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families

VANLIERDE,

DEBILDE,

D'HAENENS,

COSIJNS,

*zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hem
die hun zo dierbaar was,
danken U van harte!*

Dr. Bruvlandt. Lessense straat, Geraardsbergen