

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

In uw godvruchtige gebeden wordt aanbevolen  
de ziel  
van Mijnheer

## Aloïs VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw Martha DE PRYCK,  
geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 september  
1904 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op  
20 augustus 1961,  
gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

Weer is er een mens gestorven, niet omdat hij  
oud geworden was, maar omdat de door God ge-  
stelde dagen verlopen waren.

Een zware ziekte bracht hem op 't ziekebed dat  
uiteindelijk zijn doodsbed zou worden. Waarom die  
zware beproeving? Dat weet alleen God. Hij alleen  
is de Meester van leven en dood. Wij weten enkel  
dat Hij alles doet en toelaat in de geest van een  
overgrote liefde. Dat is de grootste troost, ook bij  
dit sterven.

Opgeruimd heeft de overledene zijn ziekte gedra-  
gen, God zal hem voor dit offer belonen.

Beminde echtgenote, vele jaren zijn we hier op  
aarde gelukkig geweest. Ik had nog zo lang bij u  
willen blijven, 't heeft echter niet mogen zijn.  
Heb dank voor alles wat u voor me deed.

En gij, mijn zoon, draag nu uw gehele genegen-  
heid over aan moeder. Wees voor haar een steun  
en een sterkte.

Gij, mijn goede broers, zusters en familieleden,  
bidt voor mij opdat God me in zijn goedheid moge  
opnemen in eeuwigheid. Hebt dank voor alles wat  
ge voor mij gedaan hebt.

Barmhartige God, geef hem de eeuwige rust.



### De families

VAN LIERDE,  
DE PRYCK,  
VANLIERDE,  
TAILDEMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove