

« Zalig die Gods Woord horen en het onderhouden ». (Lc. 11,27)



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

AMEDEE, RAPHAEL, JAN-BAPTIST VAN LIERDE

echtgenoot van Marie-Joëlle DETAND,

geboren te Elst op 25 augustus 1921
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Oudenaarde op 27 maart 1983
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« Ieder die mijn woorden hoort en ze
brengt, zal gelijk zijn aan een verstandig
man, die zijn huis op de rots bouwde. En
de stortregen viel en de stromen kwamen
en de winden bliezen, stortten zich op dat
huis... en het viel niet; want het was ge-
grondvest op de rots ». (Mt. 7,24-25)

Ons bezig-zijn, ons razen van hier naar
ginder; waarom, waartoe, waarheen Soms
zijn mensen rusteloos bezig, zonder enig
houvast zonder grond onder de voeten. Méer
nog, ze vluchten weg van de grond waarin
ze zijn geboren en getogen. Mens, waarop
bouwt gij uw leven?

Gods woord is het fundament van het huis
dat wij bouwen. Het huis dat ons mense-
lijk lichaam is, ons verstand, onze geest, on-
ze wil, ons doen en laten. De wereld, ons
beroep, ons huisgezin, onze vriendschap en
onze verantwoordelijkheid zien: rustig, de-
gelijk, onkreukbaar, deugdzaam en solide.

Het huis dat we bouwen en verdienen, de
thuis die we « stichten », gefundeerd op
ons kristelijk geloof. Uw kinderen en klein-

kinderen koesteren, troosten, verzorgen en
leiden; één zijn; gastvrij tijd en ruimte
scheppen in leven en sterven. Voelen en
tonen dat ge tevreden zijt met die kleine
wereld die uw hart omsluit.

Leven in Gods schepping, Zijn huis, U
gedragen weten in de warme palm van Gods
hand. Dieper, en met andere ogen alles zien,
tot de dag uitdooft in het goud van de
vroeger winteravond; de engel weten aan
uw zijde: God zo dicht nabij, dat gij Hem
uw leven toevertrouwt.

Gods Woord is levend in de mens, die
zijn huis op de rots bouwt. Gods Woord als
regel en de orde van uw leven. Anders is
er « niets ».

Amedée was een stukje echo van die
woorden van Jezus. Zo was hij voor zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen en vrienden
correct en bezadigd geplant in zijn familie,
de grond van zijn bestaan; keurig in zijn
werk, plichtsbewust. Niet om op te vallen,
maar eenvoudig en puttend uit zijn ge-
loof.

Beste Joëlla, kinderen, kleinkinderen, fa-
milie en vrienden: moge de herinnering aan
mijn beeld voor U een voorbeeld zijn. Bouw
uw leven niet op zand, maar op vaste grond.
Leef rustig samen, in vrede met elkaar, ge-
borgten in God.

De families

VAN LIERDE DETAND,
VAN DER LINDEN, HEYSE,
danken U voor de blijven
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel