



Tot het eeuwig geluk werd geroepen

MEVROUW

Anna VAN LIERDE

weduwe van de Heer

Eudoor BENOOT,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 9 februari 1909 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciskuskliniek te Brakel op 7 oktober 1975, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Om gelukkig te zijn is de mens geschapen.

Daarheen hunkert elk mensenhart. Het volle geluk vinden wij echter niet op deze aarde. Dat heeft ook deze vrouw ondervonden tijdens haar leven. Vele menselijke vreugden heeft zij gekend, naast de vele zorgen en het verdriet die het mensenleven vullen.

Zij is haar levensweg gegaan, eenvoudig en dienstbaar voor haar dierbaren, geacht en geëerd door haar medemensen.

Met gelatenheid en vertrouwen heeft zij de pijn van haar ziekte aanvaard uit de hand van God.

Nu is voor haar het ogenblik gekomen waarvoor zij is geschapen en verlost door God. Het ogenblik van de vreugde zonder enig

verdriet of enige pijn, het Geluk zonder enige schaduw. Een Geluk waar zij haar dierbaren terugziet, nu en later, voor een eeuwig blij weerzien.

De families VAN LIERDE, BENOOT,
DE KEYZER, CORNIL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel