



Wij bidden samen om ontferming,  
om vrede en heerlijke verwachting voor

MEVROUW

## AUGUSTA VAN LIERDE

echtgenote van de Heer

GEORGES VAN DE CATSIJNE

geboren te Moerbeke op 2 december 1911 en  
schielijk overleden te Deftinge op 20 april 1969,  
gezalfd in extremis.

"Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor  
zichzelf, wij leven en sterven voor God de Heer,  
Hem behoren wij toe".

Zo ging het bij de overledene, zo gaat het bij  
iedere mens.

Biddend vertrouwen we Augusta toe aan de Vader,  
bij wie de bron van leven is. Haar liggen leggen we  
neer in de schoot der aarde, zoals een zaad dat  
gezaaid wordt tot de oogst. Haar leven kende de  
drukke van de zorg en de toewijding om op gepaste  
tijd te mogen neerkijken op de vrucht van de arbeid.  
De hoop op die verdiende rust werd teleurgesteld  
door de ziekte die twijfel, onzekerheid en angst  
brengt in de lange slepende dagen. Haar arbeid,  
genegenheid, goedheid werd ruimschoots beloond  
door hare naastbestaanden. Met de paasvreugde in  
haar hart, was ze zeker dat haar leven vroeg naar  
het einde ging. In haar huis was haar levensprogram-

ma afgewerkt, in haar huis zou ze het laatste offer  
brengen. De Heer kwam haastig en onopgemerkt  
voor het afscheid. Slapend ontwaakte ze in de  
eeuwigheid. "Heer geef haar de eeuwige rust"

Beste echtgenoot, hard is de tijd, hard zal het  
aanvaarden zijn van mijn haastig heengaan. Dankend  
om uwe grote kracht in ons samenzijn op de wereld,  
zal ik biddend uwe sterkte en troost blijven. Bid  
voor mij, zo blijven we één.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik zal niet meer  
als meter in uw midden zijn bij de vreugde van ons  
kleinkind, maar als voorspreekster bij de Heer, zal  
ik verder getuigen zijn hoe ge allen eensgezind rond  
vader staat die meer dan ooit uwe dankbaarheid zal  
nodig hebben.

Bemide zusters, broeders, schoonzusters, schoon-  
broeders, neven en nichten, ik dank u voor uwe  
daadwerkelijke en trouwe vriendschap op de wereld.  
Meer dan ooit reken ik op uw gebed als eeuwige  
verkleefdheid.

H. Ursmarus, mijn parochiepatroon, wees mijn  
veilige thuiskomst bij de Heer.

---

### De families

Van Lierde, Van De Catsijne,  
De Jonghe, Cools,

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

---

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare