

VROOM AANDENKEN AAN

De heer

Beni VAN LIERDE

echtgenoot van

Mevrouw Mathilde HAYEN

Ere-Officier van 's Konings Paleiswacht
Oudstrijder 1940-45

Vereremerkt met verschillende eervolle
onderscheidingen

* Sint-Maria-Oudenhove 29 mei 1913

† Brustem-St.Truiden 30 december 1981

Goede God,

We danken U voor het schone leven dat U hem geschonken hebt, dankbaar voor wat hij betekend heeft voor zovele mensen.

Hij heeft zo veel lief gehad : zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, z'n familie, z'n talrijke vrienden.

Hij was voor ons een voorbeeld van werkkraft, levensblijheid, gedienschtigheid en vriendschap.

Hij hield zó van het leven. Vele jaren was hij een dynamisch rijkswachter, correct tegenover iedereen. Talrijk waren zijn verwezenlijkingen.

Nu hij rustig en fier kon wandelen met z'n kleinkinderen, wordt dit rijkgefulde leven zo plots afgebroken. Familiegehecht nooit kwaadsprekend van anderen, nog zo vitaal als hij was, zullen we hem niet meer zien lachen bij onze samenkomsten.

Voor al het goede, heb dank Beni,

We weten wat ge voor uw goede echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen en de gemeenschap gedaan hebt.

Wij hebben u niet verloren, gij zijt ons alleen maar voorgegaan naar het andere leven.

Rust zacht, in uw geliefde Oostvlaamse geboortegrond. Bij God zult ge de eeuwige rust en uw beloning vinden.



Mevrouw Beni Van Lierde-Hayen,
kinderen en kleinkinderen,
de families Van Lierde, Hayen,
Van Lierde en Leemans,

danken U voor uw blijken van deelneming en vragen U verder om een vroom gebed voor de zielerust van de overledene.

M. VANDERSMISSEN, Brustem