

De Heer zal mij vergelden volgens zijn gerechtigheid, want ik heb zijn wegen trouw bewaard.



**DIT AANDENKEN WEZE EEN UITNODIGING
TOT GEBED VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

Bertha VAN LIERDE

echtgenote van de Heer

Camiel LEPAGE

geboren te Parike op 24 juli 1893 en zacht in de Heer ontslapen te Nederbrakel op 3 november 1968, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was een vrome vrouw en een fijne moeder, wiens gedachtenis zal blijven leven in het hart van haar echtgenoot en kinderen.

Wij zijn droevig bij haar overlijden, maar wij worden gerustgesteld door de goede voorbeelden die zij gegeven heeft en door de levendigheid van haar geloof. Nooit verliet zij de weg der rechtvaardigheid; zij vond haar genoegen in goed doen en niemand te benijden. Hierdoor was zij rustig van aard geworden. Met eerbied denken wij aan haar terug.

Dierbare echtgenoot aan uw zijde heb ik vele jaren met U gearbeid aan ons geluk en dat van ons huisgezin. Nu moet ik U verlaten, maar troost U en bid. In het gebed zult ge sterkte vinden. We zien elkaar weer in de hemel.

Beminde kinderen en kleinkinderen, uw moeder verlaat U. Vergeet haar niet in uw gebeden. Ik heb u allen zo teder liefgehad. Blijft elkander beminnen, dient God trouw en leeft zo, dat gij de dood nooit hoeft te vrezen. Eerbiedigt uw vader en troost hem door uw ge-negenheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN LIERDE, ROMAN, LEPAGE
en VAN WAEYENBERGE,
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.