

"Zalig zij die naar het woord Gods luisteren en het onderhouden!" (H. Schrift)



Dankbaar aandenken aan en  
uitnodiging tot gebed voor  
mevrouw

## **BLANCHE VAN LIERDE**

weduwe van de heer  
**Rene Spitaels**

geboren te Gravelines (Frankrijk) op 25  
juli 1915 en plotseling overleden te Delftinge  
op 30 september 1986, gesterkt door het  
H. sakrament der zieken in extremis.

De families

Van Lierde, Spitaels,  
Eggermont en Leroy  
danken voor uw blijken van diep  
medeleven in hun rouw en een  
vroom gebed.

Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Het leven van 'n mens is 'n gebeurtenis met licht- en schaduwzijden. Voor de een is de schaduwzijde overheersend. Voor de ander de zonnekant. Zeer jong, nog kind zijnde, heeft Blanche haar moeder verloren. Dat is op zich reeds 'n onherstelbaar verlies, En... volop in haar lente heeft 'n stil-groeiende verlamming haar handen getekend en schier onbruikbaar gemaakt. Het leven kan zwaar toeslaan als men na'n geslaagd huwelijk dan óók nog de levensgezel verliest en op zichzelf is aangewezen. Gelukkig had zij 'n opgeruimd karakter en 'n ongelooflijke wilskracht. Wat ze zelf kon doen, daarvoor zou ze zich niet laten helpen.

Haar diep geloof en godsdienstige aard heeft zij beleefd en beleden: in de trouw aan de zondagmis en haar dagelijks gebed. Tot... 'n ongelukkige val haar zwaar heeft gehandikapt.

Gelukkig was daar dan de hulp en de verzorging van de verpleegsters en Marcella, 'n goede buur, die schier 'n jaar lang haar dagelijks bijstonden. Aan haar broer, familie en allen die haar bijstonden en ter hulp snelden, bieden wij haar dank en onze kristelijke deelneming. Moge de Heer haar opnemen om haar diep geloof en rotsvast vertrouwen en moge zij nu gelukkig zijn in de toekomst die haar om haar dagelijks gebed en moedig gedragen levensmoed is toegezegd.