

Het sterfelijke lichaam moet met onsterfelijkheid
worden bekleed. (1e Kor. 15, 53.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

CAMILLE VANLIERDE

echtgenoot van Mevrouw

Rosalie Droesbeke

geboren te Everbeek de 10 februari 1877 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen de 20 januari 1963, versterkt
door de HH. Sacramenten.

De dierbare Overledene was een rechtschapen
man, wiens gemoed in opstand kwam tegen alle
onrecht. Gestaald door de harde levensstrijd voor
een talrijk huisgezin kenmerkte hem een grote
wilskracht. Zo lang het enigszins kon hield hij,
krachtig en fier, zijn bedrijf in hand.

De Heer alleen, maar geen mens, weet hoe
smartvol het hem was zijn krachten stilaan te
voelen verminderen, om eindelijk, door vele
kwellingen overmand, gekluisterd te liggen op
het ziekbed! Maar die zware beproeving was ook
de heilzame voorbereiding op de grote eindont-
moeting met de Heer.

Vaartwel, teergeliefde echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en familieleden. Ik dank U allen
voor uw warme genegenheid, doch, U vooral,
lieve dochter, om uw toegewijde zorgen waarme-
de gij mij dag en nacht hebt omringd. Samen met
moeder hebt gij al het mogelijke gedaan om de

lasten van mijn hoge ouderdom en van mijn on-
geneesbare ziekte te helpen milderden. Omringt
nu allen moeder met uw beste zorgen, steunt ze
en brengt op haar al uw genegenheid. De Heer
zegene en beware u! Dat het trouw gebed voor
malkaar de blijvende liefdeband weze in afwach-
ting van het blijde wederzien bij de Heer!

Heer, geef Uw Dienaar de eeuwige Rust!
En dat het eeuwig Licht hem verschijne!

De familiën

VANLIERDE, DROESBEKE,
SPITAELS en MORTIER

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.