



Een vraag om rust en vrede weze uw gebed voor

## de Heer Carolus VAN LIERDE

echtgenoot van

## Mevrouw Blondina DE MEUTER

Gemeentesecretaris

Oorlogsinvalidé 1914-1918, vereerd met het Oorlogskruis en andere eretekens

Voorzitter van de Oud-Strijders- en Oud-Soldatenbond, Plaatselijk Afgevaardigde van het N.W.O.S. Ere-Schatbewaarder der Koninklijke Fanfare „Kunst en Vrijheid“ van IJterbeek

Erelid der Koninklijke Fanfare „Sint-Pieter“ van Sint-Anna-Pede

geboren te Dilbeek, de 27 juli 1890 en godvruchtig in de Heer ontslapen te IJterbeek, de 19 sept. 1964, opnieuw gezalid bij het sterkend ontvangen van de Sacramenten van de Zieken en na de vaderlijke Pauselijke zegen één met de Christenfamilie.

Geloven geeft de mens zekerheid en zielevrede.

Als man van geloof kon hij zijn bestaan een uitstraling van optimisme en blijheid geven.

Iemand die gestreden heeft kent de prijs van de vrede. En hij weet dat geen inspanning te groot kan zijn om die vrede te bewaren. Dus hoopte hij voor zijn strijdmakkers dat het winnen van de vrede ook een innerlijke en geestelijke opgang zou zijn.

Zijn bestendige gelijkmatigheid maakte van zijn dood een stil en vredig heengaan naar de vreugden-in-God.

Zijn gestage dienstbaarheid gaf hem een natuurlijke minzame bereidzaamheid voor zijn medemens.

Mijn geliefden, aanvaardt en erkent ook in de dood Gods goedheid. Heel ons leven is een opgaan naar Hem, en een steeds-meer-geheiligd verenigen met Hem. Laten we dan samen in christelijke dankbaarheid één zijn als Hij iemand van ons waardig acht voor het eeuwig geluk met Hem. Bidden we met elkaar voor een dieper begripen van leven en Eeuwig Leven.

Heer, we vragen voor hem de volheid van het leven met U.

---

Mevrouw Carolus VAN LIERDE, geboren Blondina DE MEUTER,

De Heer en Mevrouw Jozef SCHAUMANS-VAN LIERDE en kinderen,

De families VAN LIERDE, DE MEUTER, DE GREEF en DE MESMAEKER,

zeer getroffen door uw blijken van deelneming in de rouw die hun treft, bedanken U oprecht.

---

Frans Ceuppens, Dilbeek.