

"Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
"zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
"die door zijn hoofd en vingers gingen,
"en alles wat hij was voor u en mij...

(Anton van Wilderode)



DANKBARE HERINNERING

aan

Charles, Michel VAN LIERDE

echtgenoot van Marie-José CESTELEYN

Weerstander 1940-1945

Geboren te Sint-Mara-Oudenhove op 25 juni 1921
en er plotseling overleden op 23 oktober 1995,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

"Je was zo minzaam en zo zacht, dat iedereen je
"lief moest krijgen..., lezen we op de rouwbrief.
"Je mild gelaat dat in de dood nog lacht, doet ons
"bedroefd en wenend zwijgen. (L. Swerts)

Terwijl de zieke zomerbladeren zachtjes naar beneden dwarrelden, is onze goede vriend en medeburger Charles, Michel Van Lierde even zacht en in alle stilte van ons heengegaan. Nadat deze minnaar van de natuur nog even heeft kunnen genieten van een laat maar gul oktoberzonnetje, voelde hij het definitief afscheid naderen.

Het sterke hart van weleer dat ooit "de Weerstand" doorstond, was nu te zwak geworden om nog langer te weerstaan aan de dood.

Charles was een mens die het wonder van de natuur wist te waarderen. Vooral in zijn "herfst des levens" wanneer deze eertijds levenslustige man de kortstondigheid der aardse dingen bewuster aanvoelde, en stilaan vergroeiende tot een eerder ingetogen mens die op zijn omgeving vriendschap uitstraalde.

Maar zoals Toon Hermans het dichterlijk verwoorde: zeg je op de duur: "Ik ben wat moe en op een keer ben je aan je laatste beetje toe..." Niemand had nochtans kunnen verwachten dat het de allerlaatste herfst van deze volksvriend ging worden en zijn overlijden zo plotseling zou komen.

Voortaan zullen met Allerzielen de doodsklokken van Sint-Maria-Oudenhove ook voor deze graag geziene inwoner luiden. Voor zijn echtgenote Marie-José en zijn zoon Ghislain betekent dit sterven een pijnlijk verlies. Maar behalve zijn familie blijven eveneens de burens, kennissen en vele vrienden hem dankbaar herinneren. "Dankbaarheid verandert immers de pijn der herinnering in stille vreugde."

"Daar moet toch ergens zonder zorgen een zonnig land van vreugde zijn. Waar het nooit meer "herfst wordt maar altijd lente is en morgen...

Vaarwel, beste Charles. Rust nu voor altijd in vrede!

De families VAN LIERDE, CESTELEYN,
VAN LIERDE, WAEREMOES, danken U oprecht
voor de deelneming in hun rouw.

Namis in de parochiekerk van Sint-Maria-Oudenhove op woensdag 15 november om 18.45 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL