

Zalig wie sterft in Gods vrede. Hem wacht de
eeuwige rust.



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Christina VAN LIERDE

weduwe van

Egidius VAN HEMELRYCK

geboren te Dilbeek, op 7 januari 1892 en er godvruchtig overleden, op 18 maart 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De ouderdom verkregen op de weg der recht-
schapenheid, is een eerbiedwaardige kroon. Het is
zoet te sterven als men deugdzaam geleefd heeft.

Niets dat sterfelijk is, is duurzaam! Zij, die wij zo
innig beminden, die ons geluk en onze vreugde
uitmaakte, is niet meer! Ootmoedig buigen wij het
hoofd en zeggen: « Onze Vader, uw wil geschiede
op aarde als in de hemel ».

Beminde kinderen en kleinkinderen,
weest niet ontroostbaar om mijn smartelijk heen-
gaan; ik sterf gerust en gelukkig. Mijn laatste
woord is er een van dank voor de genegenheid
en de toegewijde zorgen. God, die vooral goed
en barmhartig is, zal mij toelaten u van uit de
hemel honderdvoudig terug te geven al wat gij,
uit goedheid voor mij op aarde gedaan hebt.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust!

Drukkerij Em. Tiebout Dilbeek

De Heer en Mevrouw Joannes VAN HEMELRYCK-
VAN HERREWEGEN, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Joannes CRABBE-VAN
HEMELRYCK en kind,

De Heer en Mevrouw Marcel RAES-VAN HEMEL-
RYCK en kinderen,

De families VAN LIERDE en VAN HEMELRYCK,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.