



Als gelovige is ze ingegaan tot de heerlijkheid van Christus' Verrijzenis

MEVROUW

Clarisse VANLIERDE

weduwe van de Heer Camiel ROOS,

geboren te Vloesberg op 9 februari 1898 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 8 maart 1977.

Lid van de Bond van Gepensioneerden.

In de veertigdagentijd van de Vasten herdenken wij het Lijden en de Dood van de jonge GOD-MENS CHRISTUS, dit ieder jaar bij de opbloei van het nieuwe leven in de prachtige lente. Ook zoals bij Hem, zal bij ieder mens die als kristen door lijden en dood is heengegaan, de VERRIJZENIS ten eeuwigen leven volgen...

Hoewel wij het einde stilaan zagen naderen toch doet het ons vreselijk pijn, die doorbrave en goede moeder te verliezen. Wij hebben haar lang bij ons mogen houden... maar toch : ze sterft te vroeg.

De mens wikt, maar God beschikt. Hoezeer men ook betracht en met alle middelen beproeft om haar dierbaar wezen op aarde te behouden, toch komt het ogenblik waarop de Heer het leven laat eindigen. Tegenover dit pijnlijk mysterie van de dood is slechts één blijvende troost : het geloof in de eeuwige beloning en het betrouwen op Gods vaderlijke goedheid. Ook deze overledene heeft het goede betracht! Heel haar leven heeft ze geofferd en gewerkt voor het welzijn en geluk van de haren. Zij was een niet na te volgen voorbeeld van rusteloze arbeid en zwoegen zowel in het huishouden

als in de ruime, vrije natuur.

Ontelbare dagen heeft ze gewroed in haar tuintje, vol zorg. Alles en in het bijzonder haar bloemetjes pronkten er van weelde. Ontelbare emmers water putte ze ooit uit het fonteintje, het vruchtbare water, nodig voor het leven. Haar handen toonden hoe fel en hoe hard ze eens had gewerkt.

God en de Verrezen Heer, wij danken U dat Gij U welwillend hebt neergebogen over ons schamel mens-zijn en in Uw lijden wordt ONS lijden betekenisvol geheiligd dat zonder U God geen inhoud en betekenis heeft, in het deemoedig mysterie van ons bestaan.

Wij danken U voor deze echtgenote en moeder, die ons altijd nabij en dierbaar is.

« 'k Gelove dat gij, moeder, moegewrocht en moe geleden, eindelijk losgerocht van 's werelds dienstbaarheden, in Hem nu rust, in wien gij kristen wierdt en, met geloof en liefde en hoop gesierd zijt in Gods Rijk getreden.

Barmhartige God, geef haar de eeuwige rust.

Namis : op zaterdag 26 maart te 19 u.

Voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden voor de dierbare afgestorvene danken U hartelijk

de families VANLIERDE, ROOS, BLYAU, GOSSEY.

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel