

'k Ben blij, Heer, dat ik lijden mag, om dicht bij U te komen.

'k Ben blij, Heer, dat Gij mijn liefdedorst met lijden wilt beloonen!

†
GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van Mevrouw

CLARISSE LEOPOLD VAN LIERDE

Echtgenoot van Mijnheer

PIERRE DE GRAEVE

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen,

geboren te Denderleeuw den 3 Februari 1907 en
aldaar godvruchtig overleden den 22 Mei 1946.
Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

«Ik heb maar één verlangen, dat is bij Onze Lieve Heer te gaan, 'k ben blij dat ik een stukje van Jezus Kruis mag helpen dragen!» — Dit waren haar eigen woorden, de éénige die over haar lippen kwamen gedurende haar langdurige beproeving, ze zijn de maatstaf van haar groote liefde, en de weerspiegeling van haar schoone ziel. Na iedere pijnlijke aanval van haar onverbiddelijke kwaal sprak ze deze heerlijke woorden: «We moeten alle lijden aanvaarden uit Gods hand en neerleggen op het altaar der liefde tot uitbreiding van Gods Rijk in de Missielanden.

Nu is haar Calvarieberg teneinde, maar ons hart breekt van rouw, als we denken aan dat veelbelovende leven, aan haar mizame liefde, aan haar schoone ziel. Van uit den hemel lacht ze ons zacht toe, en dan mogen wij niet hopeloos weenen om haar geluk, die gedachte troost ons.

Geliefde Echtgenoot en Kind, de aarde scheidt ons tijdelijk, maar onze liefde blijft. Bemide vader, broeder, zusters, van harte dank om Uwe ontelbare liefdeblijken en teedere zorgen, van uit den hemel zal ik U alles vergelden honderdvoudig, en Gij vooral mijne geliefde Zuster, door God geroepen om te arbeiden in Zijn wijn-gaard, mijne gebeden en voorspraak zullen U vergezellen op Uw verre missie-reizen. Dat ons wederkeerig gebed onze onderlinge liefdeband weze, aan allen mijne liefde en dank, en tot weerziens in het hemelsch paradijs!

Mijnheer Pierre DE GRAEVE,

Mijnheer Benoit DE GRAEVE,

Mijnheer Jean Baptiste VAN LIERDE-MEERT

Mr en Mw Jean Baptiste DE GRAEVE-PFLEMAN, haar schoonouders

Mijnheer en Mevr. Karel VAN DERBORGHT-VAN LIERDE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Georges VAN LIERDE-DE BOECK en kinderen,

Eerwaarde Dame Marie-Palmira, in de wereld Elodite VAN LIERDE,

Mevrouw weduwe Constant DE GRAEVE-DE VALCK en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Louis MICHIELS-DE GRAEVE en dochter,

Mijnheer en Mevrouw Ernest DE GRAEVE-VAN LIERDE,

Mijnheer en Mevrouw Alfons DE GRAEVE-VAN SCHEL,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE GRAEVE,

Mijnheer Jozef DE GRAEVE,

Mijnheer en Mevrouw Albert DE GRAEVE,

haar broeder, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,

danken voor deelneming en gebeden.

haar echtgenoot:

haar zoon:

haar vader:

haar schoonouders

en kinderen

en kinderen,

in de wereld

Elodite VAN LIERDE,

en kinderen,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,

en dochter,