

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Cyriel VAN LIERDE

weduwnaar van Mevrouw

IDA DE VLEESCHOUWER,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 16
maart 1873 en er godvruchtig overleden
op 23 mei 1972, gesterkt door het H.
Sakrament der zieken, de H. Kommunie
en de Pauselijke Zegen in het stervens-
uur.

« Heer onze God,
wij vertrouwen U deze dierbare overledene
toe.

Nu zijn leven onder ons is beëindigd,

vragen wij U :

breng Gij het tot voltooiing
dank zij Jezus, uw zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt
en die nu met U leeft en heerst
in eeuwigheid ».

Het leven van de mens is een komen en
gaan. Wat zijn zelfs de honderd jaren die
de duurzame overledene bijna had bereikt :
lang, maar toch ! Al die jaren moeten uit-

monden in de Heer. Gelukkig zij die ver-
trouwen stellen in zijn boodschap en geloven
in zijn woord : « Wie in Mij gelooft, al
sterft hij ook, zal LEVEN ».

Dierbare familieleden, ik dank U voor de
beste zorgen waarmede gij mij zo lange tijd
hebt omringd. Ik dank ook God voor die uit-
zonderlijke gunst. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN LIERDE, DE TEMMERMAN,
DE VLEESCHOUWER, VANDEN BERGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel