



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Cyriel VAN LIERDE

weduwnaar van Mevrouw

Alice SPITAELS

geboren te Michelbeke op 17 mei 1884 en er
godvruchtig overleden op 17 december 1968, in
extremis gezalfd met de H. Olie.

—
Wat vermogen wij tegen de dood ? Waar hij
ons bezoekt zaait hij angst en droefheid, ver-
warring en vertwijfeling. Hij spaart armen
noch rijken, hij doet zijn intrede in de nede-
rige woning en in de paleizen der groten dezer
aarde. De dood is het mysterie dat al wat leeft
gevangen houdt, hem ontsnapt niemand.

God, onze Heer, Gij draagt de wereld op uw
hand, Gij bedeeft ons met allerlei gaven en laat
ons er mee begaan naar eigen goeddunken.
Nochtans, Gij zijt het die onzichtbaar leven
en dood regeert. Wij komen dan ook tot U, met
deemoedig hart om te bidden voor deze afge-
storvene. Tot U roepen wij, Heer, aanhoor ons
gebed dat opklinkt uit de diepten van ons ge-
moed. Wij weten niet wat Gij met leed en be-
proeving bedoelt. maar toch buigen wij voor U
nederig het hoofd en zeggen : Heer, Uw Wil
geschiede, doch geef ons ook de kracht om
ons leed kristelijk te dragen, en leer ons be-
trouwen op U, 't zij Gij geeft of neemt.

Beminde kinderen, dierbare familieleden, ik
dank U voor de genegenheid, die gij mij steeds
hebt betoond ; ik hoop dat gij door uw gebed
zult verder gaan mij uw liefde te betuigen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families VAN LIERDE, SPITAELS, LIEDTS
en VERBRUGGEN.

danken U voor uw bliken van
deelneming.

—
Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel