

Eens zal de zon opnieuw schijnen. Ik vraag je,
vergeet mij niet.
« Zalig de doden die in de Heer sterven,
... hun werken vergezellen hen ». (Apok. 14,13)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Cyriel - Jozef VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw
MARIA BEERENS

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 26 septem-
ber 1906 en godvruchtig overleden in de kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem, op 7 juni 1984, nadat
hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.



De families **VAN LIERDE, BEERENS,**
CARIJN en VAN DER HEYDEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59

Tijdens zijn leven heeft Cyriel door zijn werk
op het spoor zoveel mensen het doel van hun
reis helpen bereiken. Nu heeft hijzelf de eind-
bestemming van zijn levensreis bereikt : aan-
komst bij God, zijn Schepper en Heer. Voor zijn
naastbestaanden zal het nu een troost zijn te
weten dat wie zijn taak als mens vervulde in dit
leven, God hem zijn vriendschap en zijn liefde
zal geven.

Zijn echtgenote en zijn kinderen houden dank-
baar het beeld van vader en echtgenoot in
herinnering om de wijsheid van zijn woord en
oordeel, om de mildheid van zijn hart, om de
eenvoud van zijn geloof. Zijn leven was een
tocht doorheen de dagen om naar Jezus' voor-
beeld ten dienste te staan van hen die hem wer-
den toevertrouwd en van zijn medemensen, zijn
leven was het wel en wee der zijnen dragen.

« Wij rouwen om de mens die wij verloren :
niemand kent ons diep en groot verdriet. Maar in
Zijn goedheid zal de Heer ons wel verhoren :
Hij verlaat in 't uur van nood de Zijnen niet ».

« Heer onze God, wij bidden U voor onze dier-
bare overledene. Laat hem over de dood heen,
thuis komen bij U en schenk hem de vreugde
die Gij van alle eeuwigheid aan Uw kinderen
hebt toegezegd. Door Christus onze Heer ».

Lieve echtgenote, ik weet het, afscheid nemen
doet pijn, maar bedenk dat we elkaar terug zullen
zien in de hemel. Lieve kinderen en kleinkin-
deren, dank voor de goede zorgen en de vreugde
die U mij gegeven hebt. Wees een steun voor
moeder nu ik er niet meer ben. Troost haar in
haar verdriet en sta haar bij telkens ze U nodig
heeft. Ik zal van hierboven trachten U te helpen
in deze zware dagen. Ik zal de Heer vragen U
de kracht te geven om dit pijnlijk afscheid te
dragen.

Bid voor mij.