

Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen.  
Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer  
hij zal komen rekening vragen. Matth. 24. 46



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## CYRILLE VANLIERDE

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

**Clementine COESSENS**

en in tweede huwelijk echtgenoot van Mevrouw

**Marie DE NEYER**

geboren te Everbeek, den 29 December 1859  
en er overleden den 19 Maart 1948.

Bediend van de HH., Sacramenten.

Van zijn kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed  
wandelde hij geheel zijn leven in eenvoudigheid des harten  
en in lofbare rechtzinnigheid. Als een omzichtig man waakte  
hij op alles wat in zijn huis omging en bestuurde het  
godsdiensstijglijk. Boek der Sprusken.

God zal den mensch beloonen volgens zijn werken en  
ieder behandelen volgens de verdiensten van zijn leven.  
Job. 34

Vaarwel, beminde echtgenote, stel uw betrouwen op den  
Heer: hij is de trooster en de beschermer der weduwen en  
weezen. Ruth. 2.

En gij, lieve kinderen, aanhoort mijn laatste gebed:  
eert uw moeder al de dagen uws levens: bemint elkander  
gelijk ik u bemind heb. Tob. 4.

Geliefde Broeder en bloedverwanten, ik bid u mij in-  
dachtig te blijven in uw gebeden. H. Aug.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 en q.

Druk. Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken  
van kristelijke deelneming bij het af-  
sterven van hem die ons zoo dierbaar  
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

VANLIERDE, DE NEYER, VANCAUWEN-

BERGE en COESSENS.