

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van  
**DE HEER**

## **EMIEL VAN LIERDE**

echtgenoot van mevrouw  
**MARCELLA VAN ROKEGEM**

geboren te Woubrechtgem op 23 februari 1907 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 17 maart 1981, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen. Oudstrijder en krijgsgevangene van de oorlog 1940-1945, vereerd met verschillende eretekens

Lid van de bond der gepensioneerden.

—  
Op Aswoensdag hebben wij de vasten met goede moed ingezet. Als wij trouw blijven aan de weg die Jezus aanwijst, worden wij nu reeds en uiteindelijk gelukkige mensen. Dit wil niet zeggen dat wij het gemakkelijk hebben om goede christenen te zijn.

De volging van Jezus moet zichzelf verloochenen, zichzelf loslaten voor het welzijn van de anderen, de weg van het lijden gaan zoals ook Jezus.

Wie volhoudt het goede te doen, zal doorheen LIJDEN en STERVEN deel krijgen aan het ware LEVEN VOOR EEUWIG : DE VREUGDE VAN JEZUS'VERRIJZENIS.

Dierbare echtgenote, broers, zusters en familieleden, na een werkzaam leven, genietend van onze pensioenleeftijd, geborgen in ons familieleven en ons vriendenmidden, waren wij gelukkig naar de maatstaf van het aards, tijdelijke en vergankelijke leven : het was goed. Laten wij de Heer daarvoor dankbaar zijn.

Maar wij weten ook, als leerling van Christus, dat Hij ons zal opnemen in zijn eeuwige heerlijkheid, als wij Hem hebben gevolgd, zoals Hij heeft voorgeleefd en ons is voorgedaan, maar ons zal verwerpen als wij Hem hebben verloochend.

Beste K.B.G.-leden, wanneer wij samenkomen in onze kristelijke bond der gepensioneerden, was ik telkens geruggesteund door uw vriendschap en goedheid en ik kwam er graag omdat wij wisten dat wij daardoor Christus'boodschap van liefde tot zijn Vader en tot elkaar waar maakten. Wil deze Christus'boodschap voortzetten.

Dierbare echtgenote, familie en vrienden, blijf mij gedenken in uw zondagmis en in uw dagelijks familiegebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

**De families VAN LIERDE, VAN CAENEGEM, VAN ROKEGEM en FONTEYNE,**

danken U hartelijk voor de blijken van innige deelneming.

---

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.