

O God ! wij danken U omdat Gij ons een goede kristelijke moeder hebt gegeven, die leefde voor ons geluk en ons welzijn.



Tot vroom aandenken van
MEVROUW

Emilie VAN LIERDE

weduwe van mijnheer
KAMIEL VAN GEYT

geboren te St. Maria-Oudenhove, op 22 februari 1872 en aldaar godvruchtig overleden op 17 maart 1968, versterkt door de laatste H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Moeder is heengegaan, zoals zij geleefd heeft ; zij heeft het nooit van de daken geroepen wat zij gepresteerd heeft ; haar verdiensten werden niet "uitgestald,, want in de stilte van haar gezin kreeg de opvoeding van de kinderen volle recht en werd ze vruchtbaar en verdienstelijk.

Wie moeder kende, wie met haar sprak, voelde het aan dat zij twee eigenschappen in hoge mate bezat : goedheid en eenvoud : deze twee eigenschappen welke ook O. L. Heer zich toe-eigende : "Leer van Mij dat ik goed ben en nederig van hart !,,

Als moeder was zij steeds bezorgd voor het tijdelijk en eeuwig geluk en welzijn van haar gezin. Niets viel haar te zwaar voor haar huisgezin en zij kende alleenlijk rust, wanneer de last der jaren haar ertoe verplichtte. Tot het einde van haar leven was zij trouw aan het dagelijks gebed van het rozenhoedje, wel wetend dat wie tot Maria zijn toevlucht neemt, niet zal verloren gaan.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen voor uw toewijding en uw liefde, U vooral mijn dochter bij wie ik mijn oude dagen gelukkig heb doorgebracht. Vergeet mij en

vader niet in uw gebeden en gedenkt steeds mijn moederwoord dat het zoet is te sterven als men kristelijk geleefd heeft.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.



De families VAN LIERDE, VAN GEYT, VAN DEN BERGHE en VERBRUGGEN,

diep getroffen door de blijken van genegenheid hen betoond in hun rouw, danken U van harte,

Uitg. B. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove