

De wonde is diep in 't hart, ons droefheid lijkt een zee
Want bovenmatig groot is thans ons zielewee.
Gelaten toch, O God wij buigen 't hoofd te neer
Lijk eens op Golgotha, de Moeder van de Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Emilienne VAN LIERDE

echtgenote van de Heer

DÉSIRÉ DE SMET

geboren te Geraardsbergen op 14 oktober
1912 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Ophasselst de 18 december 1966,
gesterkt met de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ik ben aan mijn kwaal bezwaken, de zon is
voor mij ondergegaan terwijl het nog dag was;
o God, mijn Schepper, waarom zo vroegtijdig?
Omdat Gij het volgens Uw Wil geschikt hebt.
Onbegrijpelijk, o Heer, zijn de raadsbesluiten
Uwer Goddelijke Voorzienigheid. Uw Naam zij
gezegend.

Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn
van hen, die de opvoeding hunner kinderen ver-
zorgd hebben.

Geliefde Echtgenoot, ik vertrouw U de duur-
bare pand onzer geliefde kinderen toe, waak
over hen opdat zij deugdzaam blijven; de Heer
zal uw steun en hulp wezen.

En gij, beminde kinderen, eert uw vader al
de dagen van uw leven, vaartwel! Vergeet
moeder niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families:

VAN LIERDE,
DE SMET,
VAN KEYMEULEN en
DE CLERCO

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselst