

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Eugeen Van Lierde

echtgenoot van Mevrouw

Emma VAN DER LINDEN

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 5 Februari
1895 en overleden te Michelbeke, de 3 Juli 1949

De beproeving die God ons verzendt is hard
maar in onze droefheid willen wij ons betrouwen
stellen op God, die zijn almacht het duidelijkst toont
in te sparen en te ontfemen. Daarom weenen wij
niet als dezen die geen hoop hebben, maar betrou-
wen dat God hem genadig is geweest.

De zoetste vertroosting op het stervensuur is de
getuigenis van het geweten altijd een onberispelijk
echtgenoot, een zorgvolle vader, een oprechte
vriend te zijn geweest en echt christelijke deugden
tot erfdeel aan zijn kinderen over te laten.

Deze die hem gekend hebben betreuren hem en
getuigen van zijn goede inborst. Dat onze tranen en
gebeden volgen in het graf, dengene dien wij zoo-
zeer hebben bemind.

Duurbare Echtgenoot, heb dank voor uw trouwe
liefde; en gij, mijn beminde Kinderen, helpt uwe
moeder om deze zware beproeving te boven te
komen. Volgt onderdanig den wijzen raad dien zij
u steeds geven zal en weest uw vader indachtig in
uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm u onzer. (500 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.a.

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer Michelbeke

Mevrouw Emma VAN DER LINDEN ;
Mejuffter Julia VAN LIERDE ;
Mejuffter Juliette VAN LIERDE ;
Mejuffter Marie-José VAN LIERDE ;
Mijnheer Laurent VAN LIERDE ;
De familiën VAN LERDE, LIEDTS, VAN DER LINDEN en V. D. SCHUEREN ;

zeer gevoelig voor de blijken van christene deelneming
en gebeden, in hun diepe rouw

DANKEN U.