

IN PACE !



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

FEBRONIE VAN LIERDE

echtgenote van Mijnheer

Theofiel DE BRECK

geboren te St Maria-Oudenhove op 30 oktober 1895,
en er zachtjes in de Heer ontslapen op 22 september
1962, gesterkt door de Sakramenten van de Zieken
en van de Stervenden.

—♦♦♦—
Een flinke vrouw, wie zal haar vinden?
haar waarde gaat koralen ver te boven!
Het hart van haar man vertrouwt op haar,
zij doet hem goed en geen kwaad,
alle dagen van haar leven.
Zij omgordt krachtig haar lenden
en gebruikt flink haar armen.
Zij voelt dat haar werk er goed voorstaat,
's nachts gaat haar lamp niet uit.
Haar handen grijpen het spinrok,
haars vingers vatten de spool.
Haar vingers strekt zij uit naar de ellendige,
haar handen steekt zij de behoeftige toe.
Bedrog is bevalligheid, ijdel de schoonheid,
een vrouw die Jahweh vreest moet worden geprezen.
(Spreuken, XXXI)

De „flinke vrouw“ waarover wij nu treuren is op
enkele maanden een hulpeloos wezen geworden. Zij
die altijd de andere gediend had moest zelf geholpen
worden; zij die de andere kon moed inspreken moest
zelf getroost worden. Klagen deed zij evenwel niet,
zij aanvaardde haar krankheid met gelatenheid en
overgave aan Gods wil. Op haar mogen wij de woor-
den toepassen van het offergebed in de laatste zon-
dagmis: „Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht
en Hij heeft op mij neergezien en mijn gebed ver-
hoord; en Hij legde een nieuw lied in mijn mond, een
jubelzang voor onze God.“

Moge zij nu eindelijk rust vinden, mogen onze
offers en gebeden het uur bespoedigen dat zij met de
moeder van God en alle heiligen een eeuwigdurend
loflied zal aanheffen tot de Vader die door de verrij-
zenis van zijn Zoon ons de vaste hoop geeft op een
eeuwigdurende gelukzaligheid.

Beminde echtgenoot en zoon, al mijn duurbaren,
hoe zal ik U kunnen vergelden wat gij voor mij
gedaan hebt? - De Heer zal het U lonen, blijven wij
verenigd in gebed en offer.

De vier akten.

(12 jaar aflaat)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.afl.



Voor uw kristelijk medevoelen maar vooral
voor uw gebed tot zielerust van de dierbare
overledene danken U

Mijnheer Theofiel DE BRECK,

Mijnh. en Mevr. Marcel DE BRECK-VAN
CROMBRUGGE en kinderen,

De families VAN LIERDE, DE SCHAEP-
DRYVER, DE BRECK en TRUYEN.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, M.-Oud