

Il est entré dans la joie du Seigneur



A la pieuse mémoire de MONSIEUR  
**Fernand VANLIERDE**  
époux de madame Julia BIENVENU

né à Everbecq, le 14 juillet 1913  
et décédé à Renaix le 7 juillet 1994.

*Fernand nous laisse le souvenir d'une  
personne exceptionnellement attachante.  
Très courageux, il a quitté son village  
natal, Everbecq, pour s'établir à Lessines,  
afin de faciliter les études de ses enfants.  
Adieu chère épouse, nous avons vécu  
ensemble une vie dure, mais belle; nous  
avons souffert ensemble; nous étions fiers  
de nos enfants et petits-enfants.  
Chers enfants, petits-enfants, vous tous  
que j'ai aimés et qui avez été si bons pour  
moi, conservez pieusement mon souvenir  
dans vos coeurs. L'amour qui nous a uni  
sur terre ne meurt pas.*

---

imp. db druk Grammont (054) 41 33 62

Hij is heengegaan in de vreugde van de Heer,



Ter nagedachtenis van DE HEER  
**Fernand VANLIERDE**  
echtgenoot van Mevrouw Julia BIENVENU

geboren te Everbeek op 14 juli 1913  
en overleden te Ronse op 7 juli 1994.

*Fernand laat ons de herinnering van een  
uitzonderlijk en aanhankelijk mens.  
Zeer moedig verliet hij zijn geboortedorp,  
Everbeek, om zich in Lessen te vestigen  
om de studies van zijn kinderen te  
vergemakkelijken.  
Vaarwel, lieve echtgenote, samen hebben  
wij een hard maar mooi leven gekend;  
samen waren wij trots op onze kinderen  
en kleinkinderen. Lieve kinderen en  
kleinkinderen, jullie allen die ik zo bemind  
heb en die zo goed voor mij geweest zijn,  
bewaar mijn herinnering in uw harten. De  
liefde die ons op aarde heeft verenigd  
sterft nooit.*

---

Pompes Fun. Delauw (068) 33 26 30