

Hier is vergankelijkheid; geslag van klok en uren;  
Daarboven eeuwigheid: die alles zal verduren! (V)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**FRANÇOIS VANLIERDE**

geboren te Everbeek, de 13 November 1867, en er  
godvruchtig overleden de 14 Januari 1955, ver-  
sterkt door de HH. Sacramenten en de Ap. Zegen

O Heer; om noodhulp riep  
ik U uit d'afgrond diep  
O Heer, aanhoor mijn schreien  
en luister toch, en let  
met aandacht op 't gebed  
waardoor wij hulp verbeien!  
Wilt Gij ten oordeel gaan  
op 't geen er werd misdaan,  
wie kan z'n zaak verweren? . .  
Maar Gij verzoent de smet  
door Uw genadewet:  
geen misdaad kan mij deren.  
Mijn ziel betrouwde op 't woord  
van God. Een Godsgeslacht  
betrouwt zich op zijn wacht  
van 's nachts tot in den morgen!  
Want bij zijn Majesteit  
vindt elk barmhartigheid  
en rijkdom en genade.  
Hij strekt der stammen zoen.  
Hij rekent geen misdoen,  
en draagt hun schuld en schade!

De profundis (Vondel)

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank  
voor uw grote genegenheid! Vergeet mij niet in  
uw gebeden. Vaartwel en tot hei blijde wederzien  
Heer, geef Hem de eeuwige rust.  
En dat het eeuwig licht hem verschijne.

---

De familiën VANLIERDE, SPITAELS  
en MINCKE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.