

Heer geef hem de eeuwige rust  
en dat het eeuwige licht hem verschijne.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Frans, Michaël VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw Adriëne VAN DAMME,

geboren te Elst op 15 januari 1914  
en godvruchtig overleden in het ziekenhuis  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 17 maart 1990,  
gerestert door de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd Mijnerker.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Als wij voor deze dierbare overledene om « eeuwige rust » bidden, dan heeft dat wel een speciale klank. Voor iemand immers, die zich als hij, met noeste arbeid in de mijn, als het ware een bestaan heeft moeten « opdiepen », is rust een haast ongekende weelde, tenzij dan tijdens de laatste jaren, als ze gepaard gaat met allerlei ongemakken en letsels, opgelopen bij het werk. De mijn is diep en donker en de arbeid is er zwaar en gevaarlijk, ze schenkt leven, maar neemt het ook, soms plots, soms beetje bij beetje. Zo tekent zij dan de mens, maakt hem soms wat ruw en kantig en soms een beetje murw en

strijdensmoe, maar hoe dan ook, ze doet altijd een geest van kameraadschap ontluiken, altijd schenkt zij mensen oog en hart voor elkaar. En zo was dan ook onze dierbare overledene. Het mocht altijd weer opnieuw blijken in zijn gestadig in de weer zijn thuis voor zijn minder valiede echtgenote en zijn bejegening van burens, kennissen en vrienden.

Wij bidden nu, dat de Heer hem de echte eeuwigdurende rust mag schenken, die rust, die Hij zijn « vrede » noemt en die Hij heeft toegezegd aan allen die van goede wil zijn.

Frans was er zo een: een man van goede wil. Wij weten, dat dit opweegt tegen heel wat en daarom kunnen wij hem gerust, met zijn fouten en tekorten, aan Gods barmhartigheid toevertrouwen. Biddend doen wij dit, terwijl wij dankbaar terugdenken aan wat de dierbare overledene aan goeds in ons leven bracht.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families

VAN LIERDE, VAN DAMME,  
HAESEBROEK, JANSSENS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Namis : zondag 22 april 1990 om 9.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel