

†

Bid voor de zielerust van  
de Heer

**Georges, Joseph VANLIERDE**

echtgenoot van Mevrouw

**Elvire, Palmyre Vandriessche,**

geboren te Everbeek op 18 februari 1898 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 10 oktober 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het leven is als een schaduw en voor ieder komt zijn heengaan uit dit leven te vroeg, ook al heeft men reeds een schone ouderdom bereikt. Dit is ook waar voor onze dierbare overledene die we vandaag gaan begraven. Als echtgenoot en vader heeft hij zolang hij kon gewerkt en gezorgd voor vrouw en kinderen. Zijn geluk bestond er in hen gelukkig te maken. Zo graag hadden we hem nog bij ons gehad, doch de mens wikt, maar God beschikt. Zelfs de beste zorgen thuis en de laatste weken in het ziekenhuis mochten niet baten.

Bidden we tot God om Hem te danken dat Hij ons zo een goede va-

der gaf en vragen wij dat Hij hem in zijn barmhartigheid opneme in het Hemels Vaderhuis.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen om uw liefde en tedere zorgen. Beminde kinderen, nu ik er niet meer ben, blijft verder zorg dragen voor moeder en bidt tot God dat Hij mij genadig weze.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood  
b.v.o.

Namis : zaterdag 20 oktober te 19 u.

De families Vanlierde-Druwez en  
Vandriessche-Monjour,  
danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf Vandergeynst Everbeek