

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER¹

GERARD VAN LIERDE

zoon van Johannes VAN LIERDE
en Marie-Theresia DE PESSEMIER

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 3 oktober
1916 en er overleden op 28 februari 1976.

Lid van de bond der Oud-Strijders 40-45
en vereerd met meerdere eretekens.

In het evangelie van Mattheus lezen we deze woorden van Jezus tot zijn leerlingen :

« Wees waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijp dit wel : als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Wees ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ».

Jezus wilde zo aan zijn leerlingen duidelijk maken dat zij steeds bereid moeten zijn om rekenschap te geven over hun leven,

Wij zijn hier nu samen om te bidden voor Gerard : « Heer onze God, Gij zijt vergevingsgezind en wil dat alle mensen zalig worden ; wij doen een beroep op uw goedertierenheid, en vragen dat Gij hem die uit deze wereld is heengegaan, laat delen in de eeuwige zaligheid, op voorspraak van de heilige Maria en van al uw heiligen ».

O. L. Vrouw, troost in nood, bid voor hem.

Dit melden U :

Karel VAN LIERDE-VAN CAENEGEM,
Mej. Rosine VAN LIERDE,

zij danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove