

Er is geen groter eer dan Jezus Christus te dienen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Germaine, Maria VAN LIERDE

echtgenote van de Heer

Emiel MALAISE,

geboren te Parike op 12 augustus 1907 en er
zacht in de Heer ontslapen
op 10 december 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gelukkig de mens die de Heer vreest en zijn welbehagen vindt in het naleven zijner geboden! Machtig zal zijn nakomelingschap op aarde zijn, want het geslacht der rechtvaardigen zal gezegend worden (Ps. III). Vertrouw op God uit geheel uw hart, erken Hem op al uw wegen en Hij zal uw schreden richten. De dierbare overledene was die woorden in-dachtig : zij was een vrouw Gods, vroom, goedhartig en God ten alle tijde biddend. Zo waren haar wegen schoon ; zij was omringd door de liefde van de haren, gezocht door haar kennissen, door iedereen geeerbiedigd. En de krachten haar ontbrekend stierf zij in een gezegende ouderdom.

Kom dan, goede en getrouwe dienaars, treed binnen in de vreugde van uw Heer. (Mat. 25)

Mijn welbemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, mijn eer en mijn vreugde, gij hebt mij tederlijk bemind en liefderijk omringd. Ik dank U en zegen U. Blijft God vrezen en op Hem betrouwen. Dat de Heer U overvloedig zegene. Blijft mij gedenken in uw godvruchtige gebeden.

**Uw gebed voor haar die ons zo dierbaar was
is een ware troost voor ons.**

Hiervoor danken U :

de families VAN LIERDE, MALAISE,
DE TEMMERMAN.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel