

Gij ook kent de dag niet noch het uur waarop de Heer komen zal. .



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**  
Mijnheer

**GILBERT VANLIERDE**

ge boren te Everbeek, den 8 Juni 1909, en er schielijk overleden den 17 Mei 1952.

Heer, geef ons de grote genade en moed aan de aardse genoegens en verstrcoestingen te verzaken om dorstig te zijn naar de zoetheid uwer gerechtigheid; want wij moeten altijd bevreesd zijn dien dorst te verliezen door de aanlokkingen van het leven. .  
H. Aug. Alleenspraken.

Men moet niet zozeer een schielijke dood vrezen maar wel de dood die én schielijk én zonder voorbereiding is!  
H. Greg.

Zeer dierbare broeders, laten wij ons niet medeslepen door schijngeluk en voorbijvliegend genot; denken wij soms en zelfs dikwijls aan het enig noodzakelijke, betrachten wij ernstig het ware geluk!  
( H. Aug. Br. )

Dierbare Zuster, Broeders, Neef en Bloedverwanten, vaartwel! Weest mij steeds in uw gebeden indachtig naar het schoon gebruik der kristene familiën. God zal het U lonen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust  
En dat het eeuwig licht hem verschijne.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.

Een milde troost waren ons uw blijken van christelijke deelneming, hiervoor danken wij U innig.

De familiën VANLIERDE en COES-  
SENS.