



Tot vroom aandenken aan
de Heer

Hector VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine CROMPHOUT

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 17 januari
1906 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 9 september 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



Een goed en braaf man is van ons heengegaan.
Minzaam in zijn omgang met de mensen. Steeds
bereid een dienst te bewijzen, zo was Hector.
Komende uit een landbouwersgezin is hij zelf
ook landbouwer geweest. Hij deed zijn werk
graag, was fier op zijn velden en hield van zijn
dieren. Vooral de paarden hadden een speciale
plaats in zijn hart. Hij vertelde welk een pijn het
deed toen het laatste paard zijn hof verliet. Bij
de Ruitersommegang op 15 augustus was hij
reeds in het ziekenhuis maar toch wilde hij weten
hoe alles verlopen was.

Hector kon goed vertellen over vroeger, hoe het
toen allemaal ging en hoe er gewerkt werd van
de vroege morgen tot de late avond. Aan de
manier waarop, kon men aanvoelen dat hij met
een zekere vreugde terugdacht aan de tijd van
vroeger en dat hij het allemaal graag had ge-
daan.

Het was voor hem dan ook moeilijk aan te ne-
men dat bij het ouder worden de krachten afne-

men. Toen de dokter het hem een paar jaar
geleden probeerde duidelijk te maken het wat
rustiger te doen, moest hij het zelf eerst on-
dervinden.

De laatste maanden ging het steeds minder goed
en het ziekenhuis was de enige oplossing. Blij
en dankbaar was hij voor elk bezoekje, voor elk
vriendelijk woord. Als diep gelovig man heeft
hij zijn lijden gedragen met de lijdende Christus.
Nu Hector van hier is weggegaan naar zijn
Schepper toe. Hij zal er niet met lege handen
aankomen. Ons gebed vergezeld hem en wij
bidden :

Heer onze God,
wil barmhartig zijn voor deze mens.
Zoals elk mensenleven
was ook zijn leven niet volmaakt;
toch heeft hij eerlijk getracht
uw wil te volbrengen
in goede en kwade dagen.

Neem Hector op in uw Hemels Vaderhuis
en laat hem daar voor altijd gelukkig zijn.
Dit vragen wij door Jezus Christus,
uw zoon en onze Heer. Amen.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkin-
deren en allen die mij lief waren, dank voor uw
goedheid, voor uw genegenheid, voor alles wat
mij blij maakte. Eens zien wij elkaar terug bij
de Heer. Blijven wij verbonden met elkaar door
ons gebed.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.



Namis op zaterdag 10 oktober 1992 om 8.30 uur.



De families Van Lierde, Cromphout, Van Caene-
gem en Van Liefde, danken U voor uw gebed en
deelneming.