

" Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven
Zo de Heer ons de liefde niet had voorgeleefd ..



Vroom aandenken aan het leven en het sterven van
de heer

Hector Van Lierde

echtgenoot van mevrouw

Leonie De Vos

geboren te Deftinge op 13 april 1881 en er zacht in
de Heer ontslapen op 23 november 1971,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

" Wij danken U, Heer, omdat U één werd met ons
in lijden en sterven ".

Dikwijls heeft Hector naast de lijdende christus
gestaan met zijn leed en zorgen : ziekte, zware
zorgen, pijnlijke beproevingen doorkruisten zijn
meer dan 50 jaar huwelijksleven.

Van bij de Heer is hij steeds teruggegaan naar zijn
taak, zijn werk, zijn plicht, om zich iedere dag
opnieuw in te zetten en om iets te betekenen voor
de anderen door wat goedheid en geluk bij te
brengen.

Zijn diep gelovig-zijn heeft de beproeving niet
weggenomen uit zijn leven. Maar Hector heeft alles
leren verwerken met een kracht die een ongelovige
onmogelijk kan hebben, namelijk zijn verbonden-
zijn met gebed, zondagmis en HH. Sacramenten.

Kon hij zelf niet meer naar de kerk door zijn hoge
ouderdom, dan was het hoogdag bij hem thuis.

Daarom werd zijn leven, ondanks pijn en smart een
schoon en rijk leven. Niet een leven dat enkel zich-
zelf zocht, om het leed van de anderen te vluchten.
Het was een lang leven van toewijding voor vrouw
kinderen en kleinkinderen. En dit alles in stille een-
voud... zoals ook zijn afscheid was... zacht, zonder
één trek van spijt of verbittering, maar hoopvol...
zeker van de Heer in sterven... en ook na de dood.

Bemide echtgenote, is de strijd gestreden in trouw
aan geloof en christelijk samenzijn, dan hebt u ook
ruim uw deel genomen en hebt ge trouw alles
helpen verwezenlijken. U hebt zó meegevoeld en
meegeleden in die lange dagen van mijn krachtloos-
zijn, dat u meegeleden hebt in traan en pijn. Dank
u om dit alles, we blijven samen na de dood zoals
we samen waren in dit leven door ons gebed.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,
goeie geburen en vele kennissen, dank u om zoveel
genegenheid en toewijding, u vooral die dag en
nacht met mij waart in zorg en pogen om het lijden
te verzachten, dank ik u door en met de Heer. Blijft
trouw rond moeder tot troost en weerzien bij de
Heer.

De families

VAN LIERDE, DE VOS,

VAN NIEUWENHOVE, VAN DE PONTSEELE
BEDANKEN

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge