

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen, mijn loon,
uit Gods hand ontvangen.

G.G.

DANKBAAR AANDENKEN
AAN DE INGOEDE
ECHTGENOOT EN VADER :

**Hector,
Achiel VAN LIERDE**

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DEN BERGE

geboren te Deftinge op 26 januari 1912 en
zacht in de Heer ontslapen te Lierde - Deftinge
op 22 juli 1988,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

**Herinneringsmedaille oorlog 1940-1945.
Medaille Strijder 1940-1945.
Medaille Albert I.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.**

†

**De families VAN LIERDE, VAN DEN BERGE,
STRADIOT en KEPPENS,**

zijn zeer erkentelijk om Uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Nog in het zelfde jaar van zijn zuster
Leonie, is Achiel vrij onverwacht thuis
gestorven. In hetzelfde huis aan de
Watermolenstraat, waar hij 76 jaar ge-
leden geboren is. Heel zijn leven is
deze stille man, 'n man van het land
geweest: als landbouwer, als gezins-
vader en als oudstrijder.

Vroeg als kind en vroeg elke morgen
was hij thuis op het hof of op de
kouter aan het werk. Laat op de avond
en z'n levens-avond nog aan 't werk.
Hij hield van de grond die hij bewerkte,
van het hof dat hij bewoonde, van het
land dat hij diende. Hij met z'n echt-
genote Germaine en zijn vier kinderen.
Z'n leven was 'n stille zorg voor gezin,
huis, hof en land.

Hij heeft het werk en de zijnen
bemind, zonder woorden en tijdverlies.

Zo was z'n leven, 'n stille strijd voor
wat hij bezag als waardevol.

Hij moge met ere rusten in de stilte
van de vrede, die hij verdiend heeft.