



"Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft, zal leven." (Joh.)

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Ida Van Lierde

weduwe van de heer Achiel Vander Heyden.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
21 juni 1907 en godvruchtig overleden te
Zottegem in het R.V.T. "Ter Deinsbeke" op
5 maart 1999, gesterkt door het
H. Sacrament der Zieken.



De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
van Sint-Maria-Oudenhove op donderdag
15 april 1999 om 18.45 uur.

De families Van Lierde, Vander Heyden, De
Schaepprijver en Haustraete danken u voor uw
gebed en troostvol medeleven.

Bev. Van Nijls, Zottegem

Opnieuw is iemand, die haar hele leven heeft doorgebracht in Sint-Maria-Oudenhove, van ons heengegaan. Ida heeft het grootste deel van haar leven doorgebracht op de Kouterlos en op de Spapenkouter. Een leven van zorgen maar ook van veel blijde dagen, zoals elk ander leven. De overledene was tevreden met de kleine dingen van elke dag.

In de goede jaren verdiende Ida een beetje bij met handschoenen maken, voor de rest zorgde ze voor het huishouden. Iedereen was steeds welkom bij haar en ze deed graag een babbelke.

In 1985 verloor ze haar man en stilletjes aan verloor ze ook haar zicht tot ze geheel blind werd. Gelukkig had ze een toevlucht naast de deur, bij haar zuster Céleste. Meestal kon men Ida daar vinden. Tot ook Céleste kwam te overlijden. Gelukkig bleef de familie goed voor haar zorgen en zo kon ze toch in haar huisje blijven. Een drietal jaren geleden werd ze ziek en opgenomen in het ziekenhuis. Naar huis komen kon niet meer. In het rusthuis "Ter Deinsbeke" vond ze een laatste thuis. Ze was blij met een bezoekje van familie en van de vrienden die nog overbleven want Ida is ondertussen oud geworden; 91 jaar. Wij danken u voor dit rijkgevulde leven en bidden:

Goede Vader in de hemel,
wij vertrouwen Ida aan U toe.
Tijdens haar leven heeft ze haar hoop gesteld op U.
Neem haar nu op in Uw hemels Vaderhuis.
Dit vragen wij door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.