

Dat de zielen der gelovigen door de Barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**

de ziel van Mevrouw

**Joanna, Petronella VAN LIERDE**

weduwe van

**Joannes VAN LIERDE**

*Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen*

geboren te Dilbeek, de 27 november 1891 en er godvruchtig overleden, de 5 december 1967, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieleken en de Apostolische zegen.

Zij is heengegaan, terwijl zij het einde van haar leven zag naderen met die onderwerping en die bovennatuurlijke gerustheid, welke de kostelijkste genade is voor diegenen die naar God gaan... en de zoetste vertroosting voor hen die blijven.

Welbeminderde kinderen, kleinkinderen en familieleden, allerbeste zorgen en grote liefde heb ik van u ontvangen, ik dank u zeer oprecht voor dat alles. Treurt nu niet over mijn heengaan, ik blijf met u verbonden en ik wacht voortaan op het blijde wederzien. Gedenkt mij steeds in uw vrome gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.*

Druk. Em. Tiebout. Dilbeek

De Heer en Mevrouw Karel VAN LIERDE-MERGAN en kinderen,

Mejuffer Irène VAN LIERDE,

De Heer en Mevrouw Jozef GARMART-VAN LIERDE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Frans VAN LIERDE-HUMBLÉ en kind,

De families VAN LIERDE, VAN LIERDE, DE GREEF en MYLLAS,

zeer getroffen door uw blijken van deelneming in de rouw die hun treft, bedanken U oprecht.