

Maria, toon ons na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.
(Salve Regina)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijneeer

Joannes VAN LIERDE

weduwnaar van Mevrouw
Maria DE PESSEMIER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 21 mei 1877
en godvruchtig overleden te Zottegem
de 16 september 1939, versterkt door de gena-
demiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Een rijke ondervinding is de kroon van de
ouderlingen en de vreze Gods hun eer.

(Eccli xxv 8)

Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn ge-
weten, dat ik in deze wereld, en voornamelijk bij
u, in eenvoudigheid des harten en oprechtheid
Gods en niet in vleselijke wijsheid, maar in Gods
genade verkeerd heb. (Cor. 11, 1 en 12)

Zalig is de mens die de kwellingen met ver-
duldigheid verdraagt, want na de beproevingen
zal hij de kroon des levens ontvangen, welke
God belooftaan deze die Hem beminnen. (H. Jac. 1)

Mijn lieve kinderen, uw vader verlaat U. Hij
vertrekt uit deze wereld waar hij veel heeft ge-
leden!... Vergeet hem niet in uw gebeden... Ik
heb U allen zo tederlijk bemind! Blijft onder
elkander verenigd, dient God getrouwelijk en
leeft zo dat gij nooit de dood hoeft te vrezen,
wanneer hij u overkome. Vaarwel, mijn kinde-
ren, welhaast zien wij elkander weer. (H. Antoni-
us op zijn sterfbed tot zijn geestelijke kinderen)
Gij allen die mij duurbaar waart, bidt voor mij.

De vier akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!
(300 d. afl.)



De families VAN LIERDE en

DE PESSEMIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove