

De wereld is een ballinschap en een doortocht  
naar den hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**JOSEPH VANLIERDE**

echtgenoot van  
**MARIE ELODIE DEVLEESCHAUWER**

geboren te Everbeek den 14 April 1871 en er over-  
leden den 11 September 1951, ontvangen hebben  
de de HH. Sacramenten der stervenden en den  
Pauselijken zegen « in articulo mortis ».

« — 0 — »

De Heer heeft zijn dienaar langs den koninklij-  
ken weg van het lijden en het kruis, in de geluk-  
zalige eeuwigheid gebracht.

De kranke zal God aanroepen en Deze zal hem  
genadig wezen en hem zijn aanschijn in Jubel-  
vreugde laten aanschouwen.

Gelukkig de mens die verduuldig de beproeving  
doorstaat, want na het lijden grootmoedig aan-  
vaard te hebben zal God hem de kroon schenken  
die Hij beloofd heeft aan degenen die Hem bemin-  
nen.

Beminde Echtgenote, Familie en Vrienden die  
mij allen met zoveel toewijding hebt bijgestaan,  
hebt dank voor al die zorgen en genegenheid. God  
zal het u vergelden. Wilt mij steeds in uw gebe-  
den indachtig zijn en tot wederziens bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d.  
Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

.....  
Dr. Vw Modde, Everbeek.

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke deelne-  
ming, befoond bij het alsterven van Mijnheer

**JOSEPH VANLIERDE**  
bieden wij U onzen oprechten dank.

De familiën **VANLIERDE, DEVLEESCHAUWER,**  
**SPITAELS en VANDEVELDE.**