

Het leven is een strijd !

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer

Joseph VAN LIERDE

weduwenaar van Mevrouw

IRMA D'HOSE,

geboren te Everbeek op 17 juli 1885 en er overleden
op 11 maart 1963,
versterkt door de HH. Sakramenten en de
Apostolische Zegen.

De dierbare overledene was de stoere landman,
gestaald door moeizaam werk in alle weer en wind,
en door de harde beproeving.

Vader van een talrijk gezin trof hem de pijnlijke
slag zijn hulp en steun - zijn teergehefde echtgenote -
op jeugdige ouderdom, te verliezen. Het was
zijn schone en grote levensraak aan zijn zes kinderen
een goede en kristelijke opvoeding te geven. «Groot
zijn bij de Heer, de verdiensten van hen, die de
opvoeding van hun kinderen goed verzorgd hebben!»
leert ons de H. Hieronymus. Ep. 79.

De dierbare overledene had een bijzondere gods-
vrucht tot zijn glorierijke Patroon, de H. Jozef. Deze
Heilige wordt door onze Moeder de H. Kerk ver-
eerd als de Patroon van de goede dood. Danken we
de H. Jozef omdat de dierbare overledene, ondanks
zijn ziekte, godvruchtig en klaar bewust de H. Sa-
kramenten mocht ontvangen en de Heer het offer
van zijn leven aanbieden.

Deze heilzame vastentijd is de voorbereiding op
het heerlijke Paasfeest : bidden we de Heer opdat
dit leven de betekenis hebbe van een voorbereiding
op het eeuwige Paasfeest bij de Heer.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank
U voor uw zorgen en warme genegenheid ! Zelf
lijdend waart gij met mij begaan ! Blijft mij allen
in uw Misoffer gedenken, vooral gij, Willy, gedenk

mij in het bijzonder aan het altaar ! De almachtige
God zegene en beware U allen !

Dierbare naastbestaanden en vrienden, vaartwel
in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer.

Dat zijn ziel en de zielen van de overleden ge-
lovigen, door de barmhartigheid van God in vrede
rusten. Amen.



De Families

VANLIERDE,
VAN WINNENDAELE,
D'HOSE,
FAIGNAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek