

Een korte tijd en gij zult Mij niet meer zien ;  
en wéér een korte tijd, en gij zult Mij terugzien  
want Ik ga heen naar de Vader.  
(Evang. van de sterfdag)



BIDT VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Jules VANLIERDE

Echtgenoot van Mevrouw  
Angèle VANDE MERGEL

geboren te Everbeek, op 10 november 1907 en  
godvruchtig overleden op 5 mei 1968 in de Kli-  
niek Santa Maria in Ronse voorzien van de H.  
Sakramenten der stervenden.

Op de derde zondag na Pasen is deze zorg-  
zame huisvader heengegaan. Op korte tijd heeft  
hij een broer, een zuster, een oom, neven en  
nichten verloren. Hij heeft ze nu allen reeds  
teruggezien, want hij is opgegaan naar de Va-  
der waar wij allen thuishoren en waar wij na  
korte of lange dagen hem ook zullen terugzien.

Hij was graag gezien door jong en oud, want  
hij was gedienschtig en waar hij ook kwam bracht  
hij levensvreugde.

Hij is nu heengegaan betreurd door allen maar  
vooral door zijn goede vrouw en kinderen. Zij  
hadden hem nog zo nodig en hoopten hem nog  
lang te bewaren en te laten genieten van hun  
gezellige familiekring en van de vruchten van  
zijn arbeid. Het is echter God die beschikt. En  
Zijn wegen zijn de onze niet. Wij onderwerpen  
ons aan zijn heilige Wil in het geloof dat wij  
hem zullen terugzien bij de Vader in de Hemel.

Heer geef hem de eeuwige rust !

Danken U oprecht,

De families VANLIERDE, VANDE MERGEL,  
MATTHIJS en DETEMMERMAN.

Un instant et tu ne me verras plus.  
A nouveau un instant et tu me reverras,  
car je vais vers le Père (Evangile du 5 mai)



PRIEZ POUR LE REPOS DE L'AME DE  
MONSIEUR

## Jules VANLIERDE

époux de Dame

Angèle VANDE MERGEL

né à Everbeek le 10 novembre 1907 et pieusement  
décédé le 5 mai 1968 à la clinique Sancta Maria  
à Renaix, muni des sacrements de notre mère  
la Sainte Eglise.

Le troisième dimanche après Pâques un père  
dévoté s'en est allé. En peu de temps il a per-  
du un frère, une soeur, un oncle, des cousins  
et cousines. Déjà il les a rejoints, car il est vers  
le Père, où chacun est chez soi et où nous le  
retrouverons tôt ou tard.

Il était estimé des petits et grands car il  
était serviable, juste et semait partout la bonne  
humeur.

Il s'en est allé, regretté par tous, mais sur-  
tout par sa bonne épouse et ses enfants. Ils en  
avaient encore tout besoin, ils espéraient le gar-  
der longtemps encore et le laisser goûter les joies  
d'un foyer heureux et les fruits d'un dur labeur.

C'est la main de Dieu et Son chemin n'est  
pas le nôtre. Nous nous soumettons à Sa Sainte  
Volonté dans la foi de le retrouver près du  
Père du Ciel.

Seigneur donne-lui le repos éternel !

Les familles VANLIERDE,  
VANDE MERGEL,  
MATTHIJS et  
DETEMMERMAN,

remercient.