

In dankbare herinnering

†

MEVROUW

Julia Van Lierde

weduwe van Auxence Killemoes

geboren te Westvleteren op 9 april 1902
en thuis overleden op 21 november 1998.

De families

VAN LIERDE - KILLEMOES

INION - DE TAND

danken u voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Ma, MARRAINE,

Zachtjes ben je heengegaan temidden van
ons, na een vruchtbaar en werkzaam leven.

Met veel wijsheid en een sterk geheugen heb
je steeds voor ons klaargestaan, met woord
en daad.

Dank U ma, marraine , voor de toewijding
en de liefde die wij, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind, mochten ondervinden.

Wij danken de Heer voor de vele jaren dat
Hij je voor ons heeft bewaard. We zullen je
missen elke dag in kleine en eenvoudige
dingen. Wij nemen geen afscheid want in
ons hart zal je met ons samenblijven.

*Drukkerij Surdiacourt - 9661 Parike
Begrafenissen Raoul - 9660 Brakel*