

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig
leven en Ik zal hem opwekken op den jongsten dag.
(H. Jo.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN VAN LIERDE

Weduwnaar van Mevrouw

ZULMA DE KEYZER

geboren te Gofferdinge, de 24 November 1879.
en godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove,
de 11 Juni 1955.

Gezalfd met de H. Olie " in extremis ...

De rechtvaardige zal in vrede zijn, ook
indien hij een plotse dood sterft.

(Wijsh. VI. 7).

De onvoorziene dood van vele mensen
moet ons leren dat ons leven kort is en wij
moeten bereid zijn voor God te verschijnen.

Hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen.
(I. Kon.)

Hij was een deugdzaam man, godvrezend
en vijand van het kwaad, zachtmoedig en
gedienstig; zijn goede inborst maakte hem
veel vrienden, ook blijft zijn aandenken ge-
zegend.

De godsvrucht tot Maria is een waarborg
van zaligheid die God geeft aan hen die Hij
tot de hemel heeft voorbestemd.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, zuster
en bloedverwanten, hebt dank voor uw ge-
negenheid en liefdevolle verzorging, dat de
Heer het U vergelde. Vergeet mij niet in uw
gebeden, gij ook mijn vrienden en kennissen,
ik zal u indachtig blijven bij den Heer.

De 4 akten voor de overledene a. u b.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! 300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De Familiën VAN LIERDE, DE
KEYZER, DUBOIS, en LABIAU dan-
ken U hiervoor.*

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.