



Blijf in uw gebed de nagedachtenis trouw
van MEVROUW

JULIETTE VAN LIERDE

echtgenote van Mijnheer

VICTOR DE BOE

geboren te Overboelare de 2 maart 1893 en er in
God's eeuwige barmhartigheid opgenomen de 4
juli 1965, gesterkt door de genademiddelen van
Onze Zaligmaker.

Schoon als een bloem die verwelkt om de vrucht
te laten rijpen, is Juliette na een verdienstelijk leven
van plichtsgetrouwe werkzaamheid het loon gaan
ontvangen in de schoot van de Almachtige Heer.

Het lijden en de beproevingen, vermochten niet
haar ongeduldig noch lastig te maken. Niemand zal
de moed en het geloof kunnen waarderen die aan
de grondslag van zulke aanvaarding gelegen hebben.
Door haar voorbeeld blijft zij steunen en troosten
diegene die haar zo genegen waren.

Dierbare echtgenoot en familie, uw edelmoedige
toewijding zijn mij een opbeuring geweest. Ik blijf
rekenen op uw gebed.

Houdt niet op te volharden op de weg die ons
allen brengen moet naar de Vader, waar wij eens
allen samen zullen komen om nooit meer te schei-
den.



De familiën

VAN LIERDE,
DE BOE,
VAN DER ZWALMEN,
MAESFRANCK,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.