

211
GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

KAREL VAN LIERDE

echtenoot van mevrouw
RACHEL DE CLERCQ

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 22 augustus 1903 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 7 februari 1982, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

« Heer, onze God,
blijdschap en vreugde
maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.
Wij bidden U voor Karel
die na een verduldig gedragen ziekte
van ons is heengegaan.
Wij danken U dat onze zorg voor hem
ons dichter bij elkander heeft gebracht
en dat wij van hem mochten leren
dat ook het lijden een weg kan zijn naar U,
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer. »

Karel was getekend door het harde, ongezonde werk in de koolmijn. Vooral de laatste jaren waren zeer moeilijk voor hem, maar nooit kwam een klacht over zijn lippen. Ja, verduuldig heeft hij zijn ziekte gedragen.

Dierbare echtgenote, wij waren fier op ons gezin, op onze kinderen en kleinkinderen. Wij hebben voor elkaar en voor hen gezorgd, wij waren er gelukkig om.

Uw dankbaarheid en uw liefde heb ik ondervonden in mijn ziekte. Ik dank u allen daarvoor.

Beste kinderen en kleinkinderen, wees voor moeder een steun en een troost en bid voor mijn zielerust in familiegebed en in uw zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.

De families

**VAN LIERDE, DE SCHAEPDRIJVER,
DE CLERCQ, BETTESONE en
MACHTELINKX,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begr. E. VAN ASBROECK, S.M.O.