



In uw H.H. Missen en godvruchtige gebeden
gedenk de ziel
van Mevrouw

VAN LIERDE MARIA

echtgenote van Mijnheer

HAESEBROECK ALFONS

geboren te Michelbeke, de 19 mei 1893,
en godvruchtig overleden te Gent, de 13 april 1962.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Deze dierbare overledene was een achtbare vrouw zoals de H. Schrift er ons tot voorbeeld stelt. Zij verzorgde haar huisgezin en de opvoeding harer kinderen; was de trouwe steun van haar echtgenoot; stichtte haar kinderen door haar woorden en voorbeeld, wijl de liefde die ze de haren toedroeg, de liefde tot God niet uitsloot. Toonbeeld van werkzaamheid, bezorgdheid, waakzaamheid en nederigheid was zij de goedgehartige en rechtschapen vrouw wier ganse leven bezielde was door een ongeveinsde godsvrucht.

Gedenk, o Maria, Moeder Gods, dat zij U altijd vereerd heeft en steeds haar betrouwende stelde in Uw Moederlijke Goedheid.

Dierbare echtgenoot, mijn onvoorzien afsterven is voor U een harde slag, treur echter niet om mij, maar sterk U in het gebed.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik bewaar de zoetste herinnering van uw aangekleefdheid en van de vertroosting welke ik in uw midden genoten heb; weest mijne lessen indachtig; blijft deugdzzaam en godvrezend en bidt voor haar die U het bidden leerde. Dierbare familie en vrienden, vergeet mij niet in uw gebed, tot we elkander weervinden in het eeuwig gelukkig samenzijn.

R.I.P.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw bliken van kristelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën VAN LIERDE, HAESEBROECK,
LIEDTS en VAN NIEUWENHOVE.

De Ruyver, Nederbrakel. Tel 434.70